



*Delfiner set i Venedig, marts 2020.*

*Af Elias Egholm Nielsen og Alfred Hørberg Rostoft*

I morges scrollede jeg ned ad min startside på Facebook. Den indeholdt stort set ikke andet end såkaldte nyheder om Covid-19. Tre forskellige nyhedsaviser skrev: "Breaking: 11 Corona-smittede døde på et døgn". Kommentarfeltet var domineret af kloge danskere, som alle vidste præcis, hvordan Danmark skal håndtere denne krise. Jeg blev ærlig talt irriteret, ligesom de mange andre skærmhoveder nok var blevet det, men med ét dukkede en anderledes nyhed op. Nyheden handlede om, at der, for første gang i mange år, var set delfiner i Venedig. På billedet lignede det, at delfinen smilede til mig, og jeg kom til at tænke: - Hvad hvis denne Coronavirus slet ikke er så slem, som medierne fremstiller den? Måske kan Covid-19 få os på rette vej.

Delfiner i Venedig? Mit første indtryk af denne lidt specielle nyhed var: hvad har dette dog med Covid-19 at gøre? Men efter at have læst lidt videre i artiklen, viste det sig, at vandet i de smukke kanaler, der løber igennem Venedig, er blevet så rent, at både delfiner og fisk for første gang i mange år opholder sig i kanalerne, midt inde i byen. Dette skyldes, at de mange CO2-udledende både og skibe, som normalt sejler rundt i kanalerne, på nuværende tidspunkt ligger stille, grundet

Covid-19. Denne nyhed fik mig til at tænke over, at på trods af mediernes primære fokus på det stigende dødstal, aflyste festivaler mm., har denne pandemi også medført positive nyheder.

Som hjemmeboende, 18-årig gymnasieelev går tiden i disse dage ikke med meget andet end digital undervisning og en hel masse tid sammen med familien. Dette er en helt ny hverdag for de fleste, og mange reagerer derfor på vidt forskellige måder overfor denne uventede situation. Forleden dag brugte jeg hele min fredag sammen med min mor og min lillebror; Vi lavede god mad, spillede spil og så film, indtil trætheden meldte sig.

Denne oplevelse har sidenhen fået mig til at tænke over, hvornår jeg egentlig sidst har haft en hel dag, hvor jeg ikke skulle nå noget, og hvor jeg blot kunne nyde at være sammen med min familie og slappe af. Jeg tror, at mange mennesker har haft det på samme måde som jeg.

Før Danmark og resten af verden lukkede ned, og gaderne stod tomme, levede vi danskere i en noget mere stresset og travl verden, hvor der for mange var rigeligt at se til i hverdagen. Derfor synes jeg, at det er interessant at kigge på, om den nye dagligdag, som vi lever i, gør os mennesker mindre stressede og mere glade, og i så fald burde det overordnede syn på Covid-19 måske ikke være så negativt.

Man skal selvfølgelig huske, at der er folk, som bliver syge og i værste fald dør af denne pandemi, hvilket naturligvis er yderst negativt og tragisk. Men på den anden side afgår mange mennesker hvert år ved døden af alverdens andre sygdomme, hvilket får mig til at tænke på, hvorfor Covid-19 får så meget negativ opmærksomhed.

Corona har været skyld i, at vi er blevet bedre til at passe på os selv. Vi er blevet mere hygiejniske; både ved at vaske hænder, spritte af og holde afstand til fremmede mennesker. Hygiejnen er en ting, som vi før Covid-19 næsten havde glemt at opretholde, og jeg tror, at det er derfor, at dødeligheden ikke er steget, trods denne nye virus. Hvert år dør flere tusinde mennesker i Danmark af almindelig influenza, hvilket jeg tror skyldes for dårlig hygiejne. Denne Corona-krise har også rettet vores blik nærmere familien. Som før nævnt, var det en øjenåbner for mig, hvor rart det var endelig at tilbringe en dag med familien. Når vi en dag kommer ud på den anden side af denne krise, er jeg sikker på, at vi er blevet klogere. Vi er både blevet mere hygiejniske og bedre

familie-mennesker. Derudover, tror jeg, at Danmark, og resten af omverdenen, kommer til at få meget godt ud af Corona-virussen. For selvom, det er en økonomisk mavepuster, så tror jeg, at verden vil være mere sammensat end nogensinde før.